



Toen ik vol enthousiasme bij Radio M Utrecht elke ochtend de krantenkoppen las, kwam er op een dag een luisteraar naar me toe. Die zei: ' Evelien, ik ben echt fan van je, maar iedere keer als je iets opleest, vraag ik me echt af of je het meent. Het was een weinig subtiele manier om te horen dat ik niet helemaal geloofwaardig overkwam.

Een van de bazen vertelde dat ik maar eens bij Pauline van Aken langs moest gaan. Na een warme ontvangst zijn we aan de slag gegaan. Al snel kreeg ik de juiste handvatten aangereikt, waardoor ik mijn teksten meer inhoud kon geven. Na een paar lessen werd ik alweer ' ontslagen' . Als gouden handdruk kreeg nog een mooie tas met geestelijke bagage mee, die me een erg heldere kijk op het leven heeft gegeven.

Nota bene de persoon die mij kritiek leverde heeft me niet lang na de lessen van Pauline uitgenodigd voor een screentest, met als resultaat dat ik een in het najaar van 2005 drie dagen in de week het nieuwsprogramma ' U Vandaag ' ben gaan presenteren. Een jaar later ben ik begonnen bij SBS6, als presentatrice van ' Hart van Nederland' -de vroege editie-

Meer uit jezelf halen? Rij dan langs Loenen, naar Pauline!

Evelien