

Pauline was nieuw in mijn leven
Pauline was klein en wist zoveel
Zoveel dat ik er moe van werd
Gaandeweg werd Pauline Pien
En Pien wist nog veel meer

Ze sprak in vreemde woorden
Durf los te laten, zei ze,
en ik dacht aan elastiek
Maar ze keek me doordringend aan
en leerde mij naar binnen kijken

Ze leert me telkens weer
dat ik mijn 'ik' graag mag zie
Dat het sterk is om jezelf te zijn
Ze zegt me dat ik mooi ben
En dat ik alles kan wat ik maar wil

Pien is er nog steeds
Ik heb haar nog steeds nodig
Maar misschien al iets minder dan voorheen
Want kracht dat kan ik nergens kopen

dat zit enkel in mezelf

Dat ik dit alles zo leer voelen
Dat is de verdienste van Pauline
Dat is haar sterkte
Dat is Pien
En daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor

liefs,

Goedele

