

"Ik ben in mijn begintijd via Erik de Zwart bij Pauline terecht gekomen. Ik was toen nog een beetje zoekende, wilde duizend dingen tegelijk vertellen en als ik dat ook nog luid wilde doen, werd ik duizelig. Pauline heeft met handige trucjes geleerd m'n ademhaling te beheersen, dus eerst ademen en dan pas roepen en van tevoren bedenken wat je wilt zeggen. Ze heeft me geleerd om mijn stem anders te gebruiken en dichter bij mezelf te komen. Erg handig als je nog jong bent en redelijk open staat voor dingen. Maar terwijl ik nu praat en let op wat ik zeg, dan denk ik: 'Verdomd, dat heb ook vaar haar geleerd'. Het prettige aan Pauline is ook dat ze zo'n leuk mens is. Pauline staat dicht bij de mensen die ze les geeft en is zelf ook heel open. Inmiddels begeleid ik zelf ook mensen en het is leuk om te ervaren hoe het is om aan de andere kant te staan..."

